

# Le Pays de Champagne



## à vélo



Epernay  
Pays de  
Champagne

Communauté de Communes

Vélofiche n°3

Fietsroute n°3

Prijs : 0,50 €

## Avize, tussen heuvels en valleien



Avize is genesteld tussen de zonnige heuvels en de Champagne valleien midden haar beroemde wijngaard van 270 ha die gelegen is op de prestigieuze Côte des Blancs. Deze wijngaard, die bijna helemaal beplant is met Chardonnay, wordt uitgebaat door een honderdtal wijnbouwers.

Reeds tijdens de prehistorie werd het dorp Avize bewoond. Het werd «versterkt» in de Middeleeuwen. De verbouwingswerken werden later opnieuw afgebroken door de «Landsheer van Avize» bij wijze van straf tegenover de overtreders van de wet op het betalen van feodale rechten.

Avize heeft zich geheroriënteerd naar aanleiding van de ontdekking van de techniek om wijnen mousserend te maken. Getuige daarvan zijn nog steeds de wijnhuizen uit de 19<sup>e</sup> eeuw en de wandschilderingen waarop het werk in de wijngaarden en scenario's rond wijn zelf worden uitgebeeld.

Aan de rand van het bos dat op de «Montagne d'Avize» gedijt, biedt het «Parc Vix» u de mogelijkheid om even te pauzeren en te picknicken. Geniet van een prachtig panoramisch zicht op het dorp, de wijngaarden en de valleien.

### Aanbevelingen van de Franse Fietsersbond

“Uw helm niet vergeten! Houdt u aan de verkeersregels en fiets niet met meer dan twee naast elkaar, ook als de omstandigheden dat zouden toelaten.  
Mountain bikers respecteren hun eigen specifieke veiligheidsnormen.»

Afstand : 7,5 Km  
Tijd : 40 mn  
Moeilijkheidsgraad:  
makkelijk, met  
een moeilijk deel





- 1 Vertrekpunt: Château Desbordes, in de 19e eeuw gebouwd door de familie met dezelfde naam. Neem de rue Ernest Vallé die naar het centrum van het dorp leidt.
- 2 Rijd langs het Parc de la Mairie door de rue Sainte Dorothée, steek daarna de place Charles De Gaulle over en sla de rue Pasteur in.
- 3 Bovenaan de rue Pasteur komt u langs de Saint Nicolas-kerk. In deze kerk met een romaans schip uit de 12e eeuw is het monumentale 17e-eeuwse schilderij «le Denier de César» van Orazio Borgiani te vinden. Rijd verder over de route de Cramant tot het einde van het dorp, beklim de heuvel. U rijdt nu tussen de druivenstokken door en ziet de wijngaarden van de dorpen Cramant en Chouilly op de hellingen staan.
- 4 Op de top, waar een reusachtige fles de beroemde wijn uit de streek in een coupe schenkt, kunt u genieten van een uniek uitzicht over het dorp en de vlakte. Daal vervolgens af langs de Rempart du Midi tot u weer bij de route d'Oger komt. Rijd de rue des Gris uit. Twee eeuwenoude sequoia's vormen voor u een erehaag in de rue des Chapelles.
- 5 U komt weer terug bij het Château Desbordes door de rue des Acacias en de rue de Champagne.
- 6 Vervolg uw route over de avenue Jean Jaurès en de avenue Mazagran, die vol staan met borden van Champagneproducenten en dure wijnbouwershuizen.
- 7 Rijd na een kort stukje over de RD9 opnieuw door de percelen met wijnstokken van Avize en geniet van een heel ander uitzicht op dit karakteristieke wijndorp.
- 8 Keer terug naar Château Desbordes en zet uw smaakpapillen op scherp! De producenten uit Avize nodigen u uit om, uiteraard met mate, hun Blanc de Blancs champagne te proeven, waarin finesse en elegantie samenkomen.