

Cumières, een dorp in het Marnedal



Verscholen in een bocht van de rivier de Marne, te midden van wijngaarden die omhoog reiken naar de Montagne de Reims, ligt Cumières, een karakteristiek wijnbouwersdorp waarvan het «terroir» (grondgebied) dankzij de pal op het zuiden gelegen hellingen en de krijthoudende ondergrond de classificatie «Premier Cru» heeft gekregen.



Oorspronkelijk was Cumières slechts een gehucht onder bestuur van Damery en Hautvillers, waar Dom Pérignon, de «cellarius» (keldermeester) van de Abdij, in de 17^e eeuw voor het eerst verschillende cru's van champagnedruiven assembleerde en het gebruik van de kurk introduceerde. Het wordt pas een onafhankelijke gemeente bij het aanbreken van de 18^e eeuw.



Uitkijkend over de Marne en het kanaal heeft het dorp lang geleefd en gewerkt op het ritme van deze waterwegen, waarover talloze goederen en in het bijzonder de kostbare champagne vervoerd werden. Als strategische halteplaats op weg naar Parijs bood Cumières in die tijd verse paarden die de binnenschepen langs de jaagpaden trokken en doorgewinterde stuurmannen die de schippers hielpen om hun schuit heelhuids langs de vele valstrikken van deze rivier te loodsen.



Tegenwoordig kunt u hier langs het water de verrassende sculpturen van Eric Slezziak bekijken, die uitbeelden hoe wijn gekweekt, gemaakt en genoten wordt. U kunt er heerlijke specialiteiten proeven in een authentieke kelder of een tochtje maken aan boord van een ouderwetse raderboot.

Aanbevelingen van de Franse Fietsersbond

«Uw helm niet vergeten! Houdt u aan de verkeersregels en fiets niet met meer dan twee naast elkaar, ook als de omstandigheden dat zouden toelaten.

Mountain bikers: respecteren hun eigen specifieke veiligheidsnormen.»

Stafel met informatie: Afstand: 5 Km, Tijd: 35 mn, Moeilijkheidsgraad: makkelijk, met een moeilijk deel





- 1 Vertrek: vanaf het «Quai de la Marne» begeeft u zich richting de brug van Cumières via de «Rue du Bac», de «straat van de veerpont» die beide oevers met elkaar verbond voordat in 1872 de brug werd gebouwd en nadat deze in 1940 door de Duitsers werd vernietigd. Ga onder de brug door, sla meteen linksaf en loop omhoog naar het hogergelegen gedeelte van het dorp.
- 2 U komt langs één van de eerste wijncoöperaties van de Champagnestreek, waar de wijnbouwers van Cumières die lid zijn hun oogst laten verwerken, en klimt daarna verder omhoog door de wijngaarden die bij het dorp horen.
- 3 Hier hebt u een prachtig uitzicht over de met wijnstruiken beplante hellingen die zich uitstrekken tot aan de rand van het bos en het dorp. Vervolgens gaat u terug naar beneden, het dorp in.
- 4 Neem de «Rue Gaston Poittevin», een beroemde dorpsfiguur die begin 20^{ste} eeuw actief was in de vakbeweging van de wijnbouwers. Hij pleitte met succes voor de afbakening van het grondgebied «Appellation Champagne». Een gedenksteen links herinnert aan de belangrijke rol die hij gespeeld heeft.
- 5 De «Rue des Ligniers» aan uw rechterhand wenkt voor nog een kort uitstapje door de wijngaarden en brengt u naar de «Route Départementale 1», die u voorzichtig oversteekt in de richting van de oevers van de Marne.
- 6 Eenmaal aangekomen bij de aanlegsteiger van Cumières kunt u langs de Marne teruglopen naar het vertrekpunt. Neem de tijd om de langs de rivier opgestelde sculpturen te bekijken en bewonder de door woonhuizen omsloten 18^e eeuwse kerk. Flaneer door de smalle dorpsstraatjes langs de met bloemen versierde huizen en ontdek de talloze producenten die popelen om u - uiteraard met mate - te laten proeven van hun champagne en hun «Cumières rouge», een op grote eikenhouten vaten gerijpte, fruitige rode wijn.