



Wandeling door Magenta



Het plaatsje Magenta ligt op steenworp afstand van Epernay, aan de Marne en het kanaal en dateert uit de tijd van de opkomst van het spoor.



Aanvankelijk bestond het dorp uit niet meer dan een aantal huizen, een gehucht genaamd 'poterie', midden op de brug van het volgende dorp. Het aantal inwoners groeide zo hard dat besloten werd het dorp zelfstandigheid te geven. De naam van het dorp werd 'Magenta', naar de gelijknamige veldslag in Italië in 1859 onder bevel van generaal Mac Mahon.



Magenta is groot geworden ten tijde van de industriële revolutie. Zichtbare herinneringen aan het verleden zijn de spoorrails, de kerk opgetrokken uit ijzer en staal en de arbeiderswoningen.

Wat u niet mag missen: de kerk van Sainte Marie in Romeins Byzantijnse stijl met een opvallende en indrukwekkende bolvormige klokkentoren.



Aanbevelingen van de Franse Fietserbond

« Um helm niet vergeten ! houdt u aan verkeersregels en fiets niet met meer dan twee naast elkaar, ook als de omstandigheden dat zouden toelaten.

Mountainbikers : vergeet niet om een motorpakuitrusting te dragen !. »



Afstand : 5 Km
Tijd : 35 mn
Moeilijkheidsgraad :
(mountainbikers)



1 Start : op de brug tussen Epernay en Magenta ziet u de spoorrails liggen, getuige van het industriële karakter van het dorpje.

2 Volg de rivier en aanschouw het nog altijd industriële uiterlijk van de kades van Magenta. Steek de open plek over en bereik via een schaduwrijk pad het kanaal langs de Marne aan de voet van de wijnheuvels.

! MOEILIJKE PASSAGE: U moet de beschermingswal langs het kanaal oversteken. Maak hiervoor gebruik van de trappen en fietsgeulen.

3 Steek de vlakte en volkstuinten over. Tussen de bomen in de verte is de Montagne van Reims zichtbaar.

4 Neem vervolgens de rue des Martyrs de la Résistance. Links ligt het Maison 'Heureuse' (voorheen het onderkomen van de belastingdienst). Tot na de oorlog diende dit gebouw als huisvesting voor zuigelingenzorg en opvanghuis voor de armen.

5 Vervolg in de richting van de Romeins Byzantijnse kerk op de place de la Libération. Op de place Georges Foret, vlakbij het stadhuis van Magenta, komt u via tekstborden alles te weten over de geschiedenis van Magenta.

Rust even lekker uit in de schaduw van de pergola's of neem nog een extra lus langs de westelijke heuvels van Epernay (circuit nr.5 - 20 km).

